



**HOPP FÖR LIVET**  
EN INTERAKTIV VANDRING  
I SCOUTLÄGERMILJÖ

*Frampolinet*  
egumentarias riksscoutläger  
2013

## **Introduktion**

Denna aktivitet är en berättelse där det är ni i patrullen som bestämmer handlingen. I berättelsen kommer ni att få lära känna Jens. Han är en scout ungefär i er ålder. Just nu befinner han sig, precis som ni, på ett stort scoutläger.

Emellanåt ställs Jens inför ett val, där han måste besluta sig för hur han ska agera. Fundera tillsammans i patrullen på hur ni skulle gjort i Jens situation. När ni enats om ett alternativ, låter ni Jens göra som ni skulle ha gjort.

Till berättelsen hör också en karta över området. På kartan finns alla kapitel utmärkta. Vid varje markering på kartan sitter en liten skylt med kapitlets nummer samt vilket kapitel ni ska läsa därefter beroende på ert val.

Berättelsen börjar på nästa sida. Börja läs och fortsätt tills Jens och ni ställs inför ett val. Diskutera igenom Jens situation och enas om ert alternativ. Gå därefter till den plats som har det nummer som kapitlet ni just läste hade. Som exempel, läste ni kapitel 7 och valde alternativ B, gå då till platsen för kapitel 7 och ta reda på vart ni ska fortsätta läsa för att Jens ska följa ert val B.

Vill ni fördjupa samtalet i patrullen kan ni ta hjälp av de följdfrågor som finns i slutet på varje kapitel.

Lycka till!

## **Kapitel 1**

Jens gick över det öde lägerområdet. Jens borde egentligen inte vara här, utan på projekt som alla andra. Men precis innan projektet skulle börja kom Jens på att han behövde gå på toaletten. Jens ledare tyckte att det var bäst om han följde med till platsen för projektet först och sedan uppsökte toaletten. På så sätt skulle han hitta tillbaka till de andra efter toalettbesöket.

Tänk att en plats som alldeles nyss översvämmades av människor nu kan kännas så ödslig.

Där framme låg Bajamajorna. Men vänta, vad var det där. Det låg någonting på marken som fångade Jens intresse. Det var en pappersbit.

### **Hur ska Jens göra?**

A: Plocka upp den. Skräp ska inte ligga på marken.

B: Låta den vara. Det är bara skräp.

*Sök upp kapitlets plats på er karta för att veta vart ni ska läsa vidare beroende på ert val.*

### **Frågor**

Hur hade du gjort om du blev nödig precis innan ett projekt?

Hur känns det att befinna sig på en öde plats?

Vad är skillnaden på "själv" och "ensam"?

## **Kapitel 2**

Jens struntar i snyftningen och lämnar Bajamajan. Jens hinner bara gå några steg ifrån Bajamajan när han hör en röst inne från Bajamajan bredvid hans.

”Nej, vänta! Gå inte!” hörs inne från Bajamajan när Jens gått några steg.

Jens stannar och vänder tillbaka till den låsta Bajamajan.

”Vad är det?” frågar Jens.

”Jag kommer inte ut” säger rösten bakom dörren. ”Dörren har gått i baklås”.

### **Hur ska Jens göra?**

- A. Jens vill inte hjälpa personen ut.
- B. Jens vill först ta reda på vem som finns bakom dörren innan han bestämmer sig för om han vill hjälpa personen ut.
- C. Jens vill hjälpa personen ut.

### **Frågor**

Är det svårt att berätta att man mår dåligt / är ledsen?

Hur mycket ska man anstränga sig för att hjälpa en medmänniska?

Vad skulle du gjort om det var du som satt inlåst?

Brukar du hjälpa personer du inte känner?

Brukar du hjälpa personer innan de bitt om din hjälp?

## **Kapitel 3**

Jens kan scoutlagen utantill. Den har han lärt sig på scouterna för länge sedan. För att bevisa det för sig själv, rabblar han de sju punkterna tyst för sig själv.

En scout söker sin tro och respekterar andras.

En scout är ärlig och pålitlig.

En scout är vänlig och hjälpsam.

En scout visar hänsyn och är en god kamrat.

En scout möter svårigheter med gott humör.

En scout lär känna och vårdar naturen.

En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Men att kunna scoutlagen är en sak. Och att ha någon nytta av den är en annan sak. Jens börjar fundera på om han har någon nytta av att kunna scoutlagen.

### **Vad kommer Jens fram till?**

A. Jens har ingen nytta av att kunna scoutlagen.

B. Jens har nytta av att kunna scoutlagen.

### **Frågor**

Vilken är den viktigaste punkten i scoutlagen?

Om du skulle lägga till en punkt, hur skulle den lyda?

Om du skulle ta bort en punkt, vilken skulle det bli?

Har du satt upp några egna regler i ditt liv?

Vilka regler har du mest nytta av i ditt liv?

## **Kapitel 4**

”Vem är du?” frågar Jens.

”Det spelar väl ingen roll. Hjälp mig ut, det lukar illa här inne.”  
svarar rösten inne från Bajamajan.

”Jag måste ju veta om du är vän eller fiende. Du låter väldigt arg.  
Tänk om du slår mig om jag släpper ut mig.”

”Jag slår ihjäl dig om du inte släpper ut mig. Jag klarar inte stanken  
här inne längre.”

”När du säger så, är jag inte säker på om jag vågar släppa ut dig.”

”Du är väl en scout, jag hörde hur du läste scoutlagen inne på din  
Bajamaja. ’En scout är vänlig och hjälpsam’, det sa du själv. Du sa  
inte ’En scout är vänlig och hjälpsam, men bara mot sina vänner’.”

Det är sant, tänker Jens, jag får försöka hjälpa personen ut.

*Sök upp kapitlets plats på er karta för att veta vart ni ska läsa vidare.*

### **Frågor**

Måste man alltid hjälpa andra?

Behöver man kunna mycket för att hjälpa andra?

På vilket sätt brukar du oftast hjälpa andra?

Hur är din grundinställning när du möter en ny människa?

Vad är det som skapat den inställningen hos dig?

Har du blivit instängd någon gång? Hur kändes det?

Kan man kräva något tillbaka om man hjälper någon?

## **Kapitel 5**

Ja, Jens kommer fram till att han har nytta av att kunna scoutlagen. Eller, det viktiga är inte att han kan de olika punkterna utantill utan att han försöker leva efter dem. Men gör jag det, tänker Jens. Följer jag scoutlagen efter bästa förmåga som jag lovade när jag blev invigd scout, tänker Jens. Han är inte helt säker på det.

Men en sak han är säker på är att han nu är färdig på Bajamajan.

Precis när han ska öppna dörren för att gå hör han någon som snyftar i Bajamajan jämte honom.

### **Vad ska Jens göra?**

A. Jens tar reda på varför personen intill är ledsen.

B. Jens struntar i snyftningen och lämnar Bajamajan.

### **Frågor**

Tänker du någon gång på att du lovat att följa scoutlagen?

Hur skulle man ha större nytta av scoutlagen?

Finns det regler som är mer relevanta än scoutlagen?

Vilka lagar/regler är det som styr ditt liv?

Hur lyder ” Den gyllene regeln” (Matt 7:12)?

Om du fick ge *ett* råd till en medmänniska, hur skulle det lyda?

## **Kapitel 6**

Jens chansar på att gå mot det stora röda tältet. När han kommer fram dit är han rätt säker på att han inte har varit där förut. Han går snett åt vänster förbi några lägerkök, men inte heller här känner han igen sig. Jens fortsätter den större gatan nedåt höger utan att känna igen någonting annat än Fiona som plötsligt dyker upp från ingenstans.

”Så vi möts igen”, säger Fiona skrattandes. ”Vart är du på väg?”

”Eh, jag vet inte riktigt hur jag ska gå för att komma tillbaka till mitt projekt. Kan du hjälpa mig?”

”Så klart jag kan. Kom, följ med mig.” svarar Fiona och börjar gå.

Jens följer efter Fiona.

De hinner inte långt innan Fiona utbrister ”Titta, 4:e april!” och böjer sig ner och plockar upp någonting.

Jens förstår inte vad Fiona menar. 4:e april kan väl inte ligga på marken.

### **Vad ska Jens göra?**

A. Strunta i vad Fiona gör.

B. Fråga vad Fiona gör.

### **Frågor**

Har du gått vilse någon gång?

Har du bra lokalsinne, eller vilket är ditt bästa sinne?

När är det lätt / svårt att be om hjälp?

Vill du ha kontroll över ditt liv eller lägger du gärna besluten i andras händer?



## **Kapitel 7**

”Vänta lite, jag har också en idé på gång. Alldeles strax.” säger Jens och försöker komma på hur de ska kunna ta sig härifrån.

”Får jag låna din scouthalsduk medan du tänker?” frågar Fiona. Det får hon. Fiona knyter den över ansiktet och drar sedan upp sin huva över huvudet. Hon drar in händerna i ärmarna, lägger sig raklång på marken och rullar som en vält genom nässlorna i den riktning Jens sagt avståndet var kortast. Resultatet blir en bred väg av mosade brännässlor. Jens behöver inte komma på någon idé längre. Det är bara för Jens gå på de mosade nässlorna.

Men ett annat problem dyker upp. Det Jens inte sett från Fionas rygg var att strax innan nässlorna tog slut började marken luta starkt nedför och övergå in en lång grässlutning. Innan Fiona hinner reagera på detta har hon fått upp så hög fart att hon inte kan få stopp på sig själv.

Fiona rullar okontrollerat ner för sluttningen och får inte stopp förrän backen planar ut många meter längre ner. Skrattande tar Fiona av sig Jens halsduk och ropar åt honom ”Testa du också. Det var kul.”

Jens lägger sig ner och rullar ner till Fiona. Yra i huvudet ligger de en stund på rygg och tittar på molnen som sveper förbi.

”Tror du på Gud?” frågar Fiona plötsligt.

### **Vad ska Jens svara?**

- A. Ja, det gör jag.
- B. Vet inte, ibland kanske.
- C. Nej, det gör jag inte.

### **Frågor**

Vad är det som gör att man tror/litar på en person?

Vad är det som gör att man tror/litar på Gud?

Finns det tillfällen då du funderar på Gud mer än annars?

## **Kapitel 8**

”Nej, det brukar jag inte göra. Men idag plockade jag upp en sak.”  
säger Jens och visar sin papperslapp med texten ”En scout...”

”Wow! Det är ju ett jättebra skröp. Det är ju som en del av ett hemligt meddelande. En skattkarta. Vad tror du det betyder?”

”Jag tror att det är början på scoutlagen.

”Ja, såklart. Det var därför du rabblade den inne på bajamajan.” Ska vi försöka att hitta resten av delarna. Nej förresten, du skulle ju tillbaka till ditt projekt. Eller hur?” säger Fiona.

### **Hur ska Jens göra?**

A. Ja, jag borde gå tillbaka till projektet.

B. Nej, jag struntar i projektet. Skattjakten låter mycket roligare.

### **Frågor**

Slänger du skröp i naturen någon gång?

Gör ni något för att göra vår värld bättre?

Är du en som slänger och köper nytt eller återanvänder det du har?”

Vad skulle behöva ske för att du skulle börja plocka skröp?

## **Kapitel 9**

Skräp ska inte ligga på marken. Jens plockar upp pappersbiten, lägger den i fickan och går vidare mot Bajamajorna.

Framme vid Bajamajorna väljer Jens en av dem i mitten och går in för att göra sina behov. Där inne slås han av en tanke. Tänk om det står någonting viktigt på pappret han tog upp. En scout är alltid redo, bäst att kontrollera lappen. Jens tar upp papperslappen och tittar på den.

Det är en avriven bit av ett större papper. Det står inte mycket på pappret, ”En scout...”, resten är bort rivet. Jens funderar på vad det kan ha stått på pappret. Det enda han kunde komma på som börjar med ”En scout” var scoutlagen. Jens börjar fundera på om han kan hela scoutlagen utantill.

### **Vad kommer Jens fram till?**

- A. Jens kan scoutlagen utantill.
- B. Jens kommer inte på alla punkter i scoutlagen.

### **Frågor**

Vad kan man som scout göra för miljön, mer än att plocka skräp?

Tänker ni på hur era handlingar påverkar vår jord?

Tror ni att scouter är bättre än andra på att ta hand om vår jord?

Är saker man hittar bara skräp, eller är de början på ett äventyr?

Vad är en scout?

## **Kapitel 10**

”Äsch! Skattjakt låter mycket roligare. Vi struntar i att gå tillbaka till projektet.” säger Jens.

”Nej, du lovade din ledare att gå direkt tillbaka när du varit på bajamajan. De börjar nog undra var du håller hus någonstans. Men vi kan ju vara på skattjakt samtidigt som vi går tillbaka. Kom så går vi.” säger Fiona och börjar med bestämda steg gå mot en skogsdunge.

Jens minns inte att han passerade någon skogsdunge på väg till bajamajan. Men å andra sidan minns han inte med säkerhet något annat heller. Dungen består av en del träd, men framför allt finns där massor av brännässlor. I början stod de rätt så glest, men ju längre in de kom desto tätare och högre blev nässlorna. Nu kunde de inte längre gå jämte varandra utan fick gå på led och hålla ihop armarna för att inte bli brända. Nu var Jens säker på att han inte gått denna väg tidigare.

### **Vad ska Jens göra?**

- A. Fråga Fiona om hon verkligen är säker på vägen.
- B. Lita på att Fiona vet vägen.

### **Frågor**

Det finns saker du vill göra. Det finns saker du borde göra.

Vad gör du?

Vem är det som vill att du gör de saker du borde göra, du själv eller någon annan?

Brukar du hålla vad du lovat?

Vem litar du mest på, dig själv eller andra?

## **Kapitel 11**

”Ja, det brukar jag . Men berätta nu vad du skulle berätta.” säger Jens.

”Okej. Innan visste jag inte om jag trodde på Gud. Jag brukade be ibland, men inte på riktigt om du förstår. Idag satt jag instängd på den där bajamajan i över en timma. Först kom jag inte på att man kunde be till Gud om hjälp. Men sen kom jag på det, och då bad jag Gud hjälpa mig ut. Och precis när jag bett så kom du. Nu är jag övertygad om att Gud finns och att du är ett bönesvar.

### **Hur går funderingarna hos Jens?**

A. Wow, jag är ett bönesvar.

B. Nej, jag är inget bönesvar.

### **Frågor**

Finns det något tillfälle då du skulle vända dig till Gud?

Vem/vad ger dig trygghet?

Tror du Gud svarar på alla böner?

När brukar du be?

Vad brukar du be om?

Måste man be på ett speciellt sätt eller kan man be hur man vill?

## **Kapitel 12**

Vem var denna Fiona? Jens blir inte klok på detta. Hon såg inte ut som en scout direkt. Hon hade i alla fall ingen scoutskjorta på sig som Jens hade.

Han börjar gå tillbaka till sitt projekt. Men det dröjer inte många steg innan han inser att han inte vet vart han ska gå. På vägen hit hade han hela tiden fokus på bajamajorna. Inte en gång vända han sig om för att se hur det såg ut åt andra hållet. Nu är han osäker på vart han ska ta vägen.

### **Vad ska Jens göra?**

- A. Fortsätta gå och hoppas att han hittar vägen.
- B. Sätta sig ner och hoppas på att han kommer på hur han gick.
- C. Söka upp någon och hoppas att denne vet vägen.

### **Frågor**

Kan man se att någon är scout på dess sätt att vara?

Umgås du mest med vänner som är lika eller olika dig?

## **Kapitel 13**

Jens låtsas att han inte hörde vad Fiona sa. Men det går inte så länge. Hon vänder sig till honom och visar vad hon har i sin hand, ett smutsigt lägermärke.

”Titta, 4:e april.” säger hon glatt.

”Vadå 4:e april, det är ett smutsigt lägermärke.”

”Visst. Men en gång sa min scoutledare att man skulle plocka upp ett skräp om dagen för att vårda naturen. Och en dag hittade jag så mycket skräp så jag tänkte att jag kan plocka två skräp om jag inte skulle hitta något dagen därpå. Men jag hittade två skräp nästa dag också, så då var jag tvungen att bestämma vilket skräp som hör till vilken dag. Detta lägermärke är den 4:e april 2015.” säger Fiona stolt. Samtidigt börjar hon visa allt skräp hon har i fickorna. Det är kapsyler, tuggumipapper, pennor och en hel del annat.

”Plockar du upp skräp som du hittar i naturen?” frågar Fiona.

### **Vad ska Jens svara?**

A. Ja, det gör jag.

B. Nej, det gör jag inte.

### **Frågor**

Hur kommer det sig att vi människor skräpar ner så mycket?

Vilket är det värsta skräpet i naturen?

Är det viktigt att vara nyfiken på sina medmänniskor, motivera?

Finns det bättre sätt att ta hand om miljön än att plocka skräp?

Är det lättare att vårda naturen om man känner den väl?

## **Kapitel 14**

”Nej, det gör jag inte. Gör du?” säger Jens.

”Jag vill berätta en sak för dig. Kan du lova att inte berätta den för någon?” säger Fiona.

### **Vad ska Jens svara?**

A. Ja, du kan lita på mig.

B. Nej, jag kommer aldrig kunna hålla det löftet.

### **Frågor**

Vad är det som gjort att du inte tror på Gud?

Är det lätt/svårt att prata om sin tro?

Är det viktigt att dela sin tro med andra, motivera?

Behöver man vara säker på om man tror eller inte?

Vad skulle ske för att du skulle börja tro på Gud?

Vilken typ av människor är det som tror på Gud?

Upplever du att du respekteras för att du inte tror?



## **Kapitel 15**

Nej, Jens kommer fram till att han inte har någon nytta av att kunna scoutlagen. Det är bara en massa ord som någon skrivit för att skapa en fin stämning vid scoutinvigningen.

Visserligen är det rätt bra saker som orden säger. Men det viktiga är inte att kunna dem utantill utan att leva efter dem. Men gör jag det, tänker Jens. Följer jag scoutlagen efter bästa förmåga som jag lovade när jag blev invigd scout, tänker Jens. Han är inte helt säker på det.

Men en sak han är säker på är att han nu är färdig på Bajamajan.

Precis när han ska öppna dörren för att gå hör han någon som snyftar i Bajamajan jämte honom.

### **Vad ska Jens göra?**

A. Jens tar reda på varför personen intill är ledsen.

B. Jens struntar i snyftningen och lämnar Bajamajan.

### **Frågor**

Tänker du någon gång på att du lovat att följa scoutlagen?

Hur skulle du ha större nytta av scoutlagen?

Finns det regler som är mer relevanta än scoutlagen?

Vilka lagar/regler är det som styr ditt liv?

Hur lyder ” Den gyllene regeln” (Matt 7:12)?

Om du fick ge *ett* råd till dina medmänniskor, hur skulle det lyda?

## **Kapitel 16**

”Nej det kan jag inte lova. Jag vet att jag inte kommer att kunna hålla det.” säger Jens.

”Äh, det spelar ingen roll förresten. Men innan jag berättar måste jag få veta en sak till. Brukar du be?” säger Fiona.

### **Vad ska Jens svara?**

A. Nej, det brukar jag inte.

B. Ja, det brukar jag.

### **Frågor**

Kan man lova att inte säga något om man inte vet vad det gäller?

Finns det saker man måste berätta, fast man lovat att tiga?

Är det viktigt att kunna hålla det man lovar?

Har du lätt för att lova saker?

Håller du det du lovat?

## **Kapitel 17**

”Ja, det tycker jag också.” säger Jens och hoppas på att det var ett passande svar.

”Äh, du hör ju inte på. Jag sa, om du är ett bönesvar så kanske jag också är det. Bad du någonting inne på din bajamaja?”

”Nej, jag bad inte. Jag funderade på scoutlagen och om jag följer den efter bästa förmåga.”

”Så bra, då är jag ett bönesvar, jag också.”

”Vad menar du?”

”Jag menar, vårt möte har ju varit ett prov på scoutlagen. Du har visat att du är hjälpsam, ärlig och möter svårigheter med gott humör.”

”Jaha, då är jag nog en bra scout då.”

”Det är du absolut. Ska vi försöka hitta tillbaka till ditt projekt igen?”

### **Vad ska Jens svara?**

A. Ja, det vore bra om jag kom dit innan det är slut.

B. Nej, jag tycker att vi kan stanna här ett tag till.

### **Frågor**

Hur är en bra scout?

Finns det tillfällen då det är rätt att inte erkänna?

Vad är det bästa som skett i mötet mellan Jens och Fiona?

Har du varit med/hört talas om något bönesvar?

Hur ofta tycker du att man bör få svar på sina böner?

Tror ni att Gud inte alltid lyssnar på våra frågor?

## **Kapitel 18**

”Vad gör du?” frågar Jens.

Fiona vänder sig till honom och visar vad hon har i sin hand, ett smutsigt lägermärke.

”Titta, 4:e april.” säger hon glatt.

”Vadå 4:e april, det är ett smutsigt lägermärke.”

”Visst. Men en gång sa min scoutledare att man skulle plocka upp ett skräp om dagen för att vårda naturen. Och en dag hittade jag så mycket skräp så jag tänkte att jag kan plocka två skräp om jag inte skulle hitta något dagen därpå. Men jag hittade två skräp nästa dag också, så då var jag tvungen att bestämma vilket skräp som hör till vilken dag. Detta lägermärke är den 4:e april 2015.” säger Fiona stolt. Samtidigt börjar hon visa allt skräp hon har i fickorna. Det är kapsyler, tuggumipapper, pennor och en hel del annat.

”Plockar du upp skräp som du hittar i naturen?” frågar Fiona.

### **Vad ska Jens svara?**

A. Ja, det gör jag.

B. Nej, det gör jag inte.

### **Frågor**

Hur kommer det sig att vi människor skräpar ner så mycket?

Vilket är det värsta skräpet i naturen?

Är det viktigt att vara nyfiken på sina medmänniskor, motivera?

Finns det bättre sätt att ta hand om miljön än att plocka skräp?

Är det lättare att vårda naturen om man känner den väl?

## **Kapitel 19**

”Så tråkigt för dig” säger Jens. ”Nu måste jag gå tillbaka till mitt projekt”.

”Nej, du får inte lämna mig här. Du måste hjälpa mig ut!”

”Varför då?”

”För att det luktar illa här inne. Jag klarar det inte längre.”

”Det förstår jag, men varför måste jag hjälpa dig”.

”Du är väl en scout, jag hörde hur du läste scoutlagen inne på din Bajamaja. ’En scout är vänlig och hjälpsam’, det sa du själv.”.

Det är sant, tänker Jens, jag får försöka hjälpa personen ut.

*Sök upp kapitlets plats på er karta för att veta vart ni ska läsa vidare.*

### **Frågor**

Måste man alltid hjälpa andra?

Behöver man kunna mycket för att hjälpa andra?

På vilket sätt brukar du oftast hjälpa andra?

Hur är din grundinställning när du möter en ny människa?

Vad är det som skapat den inställningen hos dig?

Har du blivit instängd någon gång? Hur kändes det?

Kan man kräva något tillbaka om man hjälper någon?

## Kapitel 20

”Får jag låna din scouthalsduk?” frågar Fiona. Det får hon. Fiona knyter den över ansiktet och drar sedan upp sin huva över huvudet. Hon drar in händerna i ärmarna, lägger sig raklång på marken och rullar som en vält genom nässlorna i den riktning Jens sagt avståndet var kortast. Resultatet blir en bred väg av mosade brännässlor där det är enkelt för Jens att ta sig ut.

Men ett annat problem dyker upp. Det Jens inte sett från Fionas rygg var att strax innan nässlorna tog slut, började marken luta nedför och övergå in en lång grässluttning. Innan Fiona hinner reagera på det har hon fått upp så hög fart att hon inte kan få stopp på sig själv.

Fiona rullar okontrollerat ner för sluttningen och får inte stopp förrän backen planar ut många meter längre ner. Skrattande tar Fiona av sig Jens halsduk och ropar åt honom ”Testa du också. Det var kul.”

Jens lägger sig ner och rullar ner till Fiona. Yra i huvudet ligger de en stund på rygg och tittar på molnen som sveper förbi.

”Tror du på Gud?” frågar Fiona plötsligt.

### Vad ska Jens svara?

- A. Ja, det gör jag.
- B. Vet inte, ibland kanske.
- C. Nej, det gör jag inte.

### Frågor

Vad är det som gör att man tror/litar på en person?

Vad är det som gör att man tror/litar på Gud?

Finns det tillfällen då du funderar på Gud mer än annars?

## **Kapitel 21**

”Fiona, är du säker på att detta är rätt väg?” frågar Jens.

Fiona som går först, stannar, vänder sig om och säger ”Nej, jag har faktiskt ingen aning”.

”Men varför leder du mig hit då?”

”Du såg så ledsen ut när du sa att du inte visste vägen tillbaka. Då ville jag hjälpa dig, eftersom du hade hjälpt mig.”

”Men nu har du ju inte hjälpt mig. Jag står i en skog av brännässlor som är lika höga som mig själv och jag vet fortfarande inte var jag är någonstans.”

”Men vad skulle jag ha gjort då? Jag ville ju hjälpa dig.”

### **Vad skulle Fiona ha gjort?**

*Sök upp kapitlets plats på er karta för att veta vart ni ska läsa vidare.*

### **Frågor**

Händer det att du hittar på något istället för att erkänna att du inte vet?

Finns det tillfällen då det är rätt att vilseleda någon annan?

Finns det ”vita lögner”?

Vad ska man göra om man vill hjälpa en person, men inte vet hur?

## **Kapitel 22**

”Förlåt, jag lyssnade inte. Jag hade huvudet fullt av tankar. Vad sa du?” säger Jens.

”Jo, om du är ett bönesvar så kanske jag också är det. Bad du någonting inne på din bajamaja?”

”Nej, jag bad inte. Jag funderade på scoutlagen och om jag följer den efter bästa förmåga.”

”Så bra, då är jag ett bönesvar, jag också.”

”Vad menar du?”

”Jag menar, vårt möte har ju varit ett prov på scoutlagen. Du har visat att du är hjälpsam, ärlig och möter svårigheter med gott humör.”

”Jaha, då är jag nog en bra scout då.”

”Det är du absolut. Ska vi försöka hitta tillbaka till ditt projekt igen?”

### **Vad ska Jens svara?**

A. Ja, det vore bra om jag kom dit innan det var slut.

B. Nej, jag tycker att vi kan stanna här ett tag till.

### **Frågor**

Hur är en bra scout?

Finns det tillfällen då det är rätt att inte erkänna?

Vad är det bästa som skett i mötet mellan Jens och Fiona?

Har du varit med om / hört talas om något bönesvar?

Hur ofta tycker du att man bör få svar på sina böner?

Tror ni att Gud alltid lyssnar på våra böner?



## **Kapitel 23**

Det är bara skräp. Jens struntar i lappen och går vidare mot Bajamajorna. Men, tänk om det inte är skräp. Tänk om det är en skattkarta. Eller åtminstone början på ett äventyr. Jens vänder om, plockar upp lappen och skyndar in på en av Bajamajorna.

Jens tar upp papperslappen och tittar på den.

Det är en avriven bit av ett större papper. Det står inte mycket på pappret, ”En scout...”, resten är bort rivet. Jens funderar på vad det han ha stått på pappret. Det enda han kunde komma på som börjar med ”En scout” var scoutlagen. Jens börjar fundera på om han kan hela scoutlagen utantill.

### **Vad kommer Jens fram till?**

- A. Jens kan scoutlagen utantill.
- B. Jens kommer inte på alla punkter i scoutlagen.

### **Frågor**

Vad kan man som scout göra för miljön, mer än att plocka skräp?

Tänker ni på hur era handlingar påverkar vår jord?

Tror ni att scouter är bättre än andra på att ta hand om vår jord?

Är saker man hittar bara skräp, eller är de början på ett äventyr?

Vad är en scout?

## **Kapitel 24**

”Ja, jag lovar. Jag berättar ingenting.” säger Jens.

”Bra, men innan jag berättar måste jag få veta en sak till. Brukar du be?” säger Fiona.

### **Vad ska Jens svara?**

A. Nej, det brukar jag inte.

B. Ja, det brukar jag.

### **Frågor**

Kan man lova att inte säga något om man inte vet vad det gäller?

Finns det saker man måste berätta, fast man lovat att tåga?

Är det viktigt att kunna hålla det man lovar?

Har du lätt för att lova saker?

Håller du det du lovat?

## Kapitel 25

Tankarna snurrar för fullt inne i Jens huvud.

Wow, jag är ett bönesvar. Gud använder mig. En helt vanlig kille. Men borde han inte ha frågat mig först? Jag kanske inte ville hjälpa till. Utnyttjar Gud mig mot min vilja bara för att jag behövde gå på dass. Men jag ville hjälpa. Det var jag som bestämde mig för att hjälpa till, inte Gud. Vad gjorde Gud då? Gjorde han mig nödig så att behövde gå till bajamajan? Men jag blev nödig innan Fiona bad om hjälp. Kan man få bönesvar innan man har bett om hjälp?

”Kan du svara då!” säger Fiona men en lätt irriterad röst.

Jens upptäcker att hans tankar gjort att han missat helt vad Fiona frågat.

### Vad ska Jens göra?

A. Erkänna att han inte lyssnade.

B. Låtsas att han hört frågan och ge ett svar på frågan han inte hört.

### Frågor

Har Gud använt dig som bönesvar någon gång?

Kan Gud använda mig utan att jag gett min tillåtelse?

Kan antalet gånger jag får vara ett bönesvar hänga ihop med antalet gånger jag får ett bönesvar?

Tror ni jag känner om Gud verkar i mig?

Hur är en god lyssnare?

## **Kapitel 26**

Jens sätter sig ner. Han kan inte komma på hur han gick, hur han än funderar. Så får han en idé. Om han går baklänges så kommer han att se samma sak som när han gick till bajamajan. Jens reser sig och börjar gå baklänges bort ifrån bajamajorna.

Det här går ju rätt bra, hinner han tänka innan han snubblar på en tältlina och faller baklänges för andra gången på en kort stund. Men denna gång hoppar inte något lejon på honom.

Jens hör någon som skrattar och tittar upp. Det är Fiona.

”Vad håller du på med?” säger hon och hjälper honom upp.

”Eh, jag vet inte riktigt hur jag ska gå för att komma tillbaka till mitt projekt. Kan du hjälpa mig?”

”Så klart jag kan. Kom, följ med mig.” svarar Fiona och börjar gå.

Jens följer efter Fiona.

De hinner inte långt innan Fiona utbrister ”Titta, 4:e april!” och böjer sig ner och plockar upp någonting.

Jens förstår inte vad Fiona menar. 4:e april kan väl inte ligga på marken.

### **Vad ska Jens göra?**

- A. Strunta i vad Fiona gör.
- B. Fråga vad Fiona gör.

### **Frågor**

Har du gått vilse någon gång?

Har du bra lokalsinne, eller vilket är ditt bästa sinne?

Vill du ha kontroll över ditt liv eller lägger du gärna besluten i andras händer?

## **Kapitel 27**

Jens knackar lite försiktigt på väggen in till nästa Bajamaja.

”Hallå. Du där inne. Varför är du ledsen?”

Snyftningarna tystnar.

”Hallå, jag hör att du är där.” säger Jens igen.

Fortfarande hörs ingenting mer ifrån den andra Bajamajan.

Konstigt, tänkte Jens, kan jag bara ha inbillat mig de där snyftningarna. Det finns inget mer att göra. Jens låser up sin dörr och lämnar Bajamajan.

”Nej, vänta! Gå inte!” hörs inne från Bajamajan när Jens gått några steg.

Jens stannar och vänder tillbaka till den låsta Bajamajan.

”Vad är det?” frågar Jens.

”Jag kommer inte ut” säger rösten bakom dörren. ”Dörren har gått i baklås”.

### **Hur ska Jens göra?**

- A. Jens vill inte hjälpa personen ut.
- B. Jens vill först ta reda på vem som finns bakom dörren innan han bestämmer sig för om han vill hjälpa personen ut.
- C. Jens vill hjälpa personen ut.

### **Frågor**

Vad skulle du gjort om det var du som satt inlåst?

Brukar du hjälpa personer innan de bett om din hjälp?

Brukar du hjälpa personer du inte känner?

Är det svårt att berätta att man mår dåligt / är ledsen?

Hur mycket ska man anstränga sig för att hjälpa en medmänniska?

## **Kapitel 28**

”Nej, vi kan inte gå tillbaka än” säger Jens. ”Vi har ju inte hittat skatten än.”

”Vi har inte hittat tillbaka heller. Kom nu!”

De reser sig upp och ser sig omkring. Ovanför grässlutningen vet de vad som finns. Dit vill de inte tillbaka. De enas om att gå åt höger utmed slänten. Rätt snart får de syn på en portal som de båda känner igen. Nu vet de var de är och vart de ska någonstans. Det dröjer inte länge innan Jens är tillbaka hos sin patrull igen.

”Det var värst vad det dröjde innan du kom tillbaka.” säger Jens ledare.

”Kom” säger Filip i Jens patrull ”vi gör ett bildcollage över scoutlagen och är nästan klara. Vill du hjälp till?”.

”Visst!” säger Jens och limmar dit sin pappersbit ’En scout...’.

Jens och Fiona tittar på varandra.

”Vi har hittat skatten.” säger Fiona och de båda börjar skratta.

**SLUT**

**Gå vart ni vill.**

### **Frågor**

Vad tror du händer med Jens och Fiona fortsättningsvis?

Vad har varit mest intressant att prata om under vandringen?

Lämna gärna några utvärderingskommentarer i brevlådan vid biblioteket.

## **Kapitel 29**

”Ja, det gör jag. Gör du?” säger Jens.

”Jag vill berätta en sak för dig. Kan du lova att inte berätta den för någon?” säger Fiona.

### **Vad ska Jens svara?**

A. Ja, du kan lita på mig.

B. Nej, jag kommer aldrig kunna hålla det löftet.

### **Frågor**

Vad är det som gjort att du tror på Gud?

Är det lätt / svårt att prata om sin tro?

Är det viktigt att dela sin tro med andra, motivera?

Behöver man vara säker på om man tror eller inte?

Vad skulle ske för att du skulle sluta tro på Gud?

Vilken typ av människor är det som tror på Gud?

Upplever du att du respekteras för att du tror?

## **Kapitel 30**

”Ja, det vore bra om jag kom tillbaka till projektet innan det är slut.”  
säger Jens

De reser sig upp och ser sig omkring. Ovanför grässlutningen vet de vad som finns. Dit vill de inte tillbaka. De enas om att gå åt höger utmed slänten. Rätt snart får de syn på en portal som de båda känner igen. Nu vet de var de är och vart de ska någonstans. Det dröjer inte länge innan Jens är tillbaka hos sin patrull igen.

”Det var värst vad det dröjde innan du kom tillbaka.” säger Jens ledare.

”Kom” säger Filip i Jens patrull ”vi gör ett bildcollage över scoutlagen och är nästan klara. Vill du hjälp till?”

”Visst!” säger Jens och limmar dit sin pappersbit ’En scout...’.

Jens och Fiona tittar på varandra.

”Vi har hittat skatten.” säger Fiona och de båda börjar skratta.

**SLUT**

**Gå vart ni vill.**

### **Frågor**

Vad tror du händer med Jens och Fiona fortsättningsvis?

Vad har varit mest intressant att prata om under vandringen?

Lämna gärna några utvärderingskommentarer i brevlådan vid biblioteket.



## **Kapitel 31**

Jens inser att han inte kan scoutlagen utantill. Vissa punkter kommer han på med en gång, medan andra kommer efter hand. Tyst för sig själv börjar han rabbla de punkter han kan.

En scout söker sin tro och respekterar andras.

En scout är ärlig och pålitlig.

En scout är vänlig och hjälpsam.

En scout visar hänsyn och är en god kamrat.

En scout möter svårigheter med gott humör.

En scout lär känna och vårdar naturen.

En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Men vilka är de andra punkterna. Jens kan inte komma på det. Eller är det förresten bara sju punkter. I så fall kom han ju på alla. Men helt säker är Jens inte.

Hur som helst, tänker Jens, har jag någon nytta av att kunna scoutlagen.

### **Vad kommer Jens fram till?**

- A. Jens har ingen nytta av att kunna scoutlagen.
- B. Jens har nytta av att kunna scoutlagen.

### **Frågor**

Vilken är den viktigaste punkten i scoutlagen?

Om du skulle lägga till en punkt, hur skulle den lyda?

Om du skulle ta bort en punkt, vilken skulle det bli?

Har du satt upp några egna regler i ditt liv?

Vilka regler har du mest nytta av i ditt liv?

## **Kapitel 32**

”Nej, jag brukar inte be, men berätta nu vad du skulle berätta.” säger Jens.

”Okej. Innan visste jag inte om jag trodde på Gud. Jag brukade be ibland, men inte på riktigt om du förstår. Idag satt jag instängd på den där bajamajan i över en timma. Först kom jag inte på att man kunde be till Gud om hjälp. Men sen kom jag på det, och då bad jag Gud hjälpa mig ut. Och precis när jag bett så kom du. Nu är jag övertygad om att Gud finns och att du är ett bönesvar.

### **Hur går funderingarna hos Jens?**

A. Wow, jag är ett bönesvar.

B. Nej, jag är inget bönesvar.

### **Frågor**

Finns det något tillfälle då du skulle vända dig till Gud?

Vem / vad ger dig trygghet?

Tror du Gud svarar på alla böner?

Måste man be på ett speciellt sätt eller kan man be hur man vill?

## **Kapitel 33**

Jens litar på att Fiona vet vägen. Plötsligt stannar hon, vänder sig om och säger. ”Jag har faktiskt ingen aning om var vi är nu. ”

”Men varför leder du mig hit då?”

”Du såg så ledsen ut när du sa att du inte visste vägen tillbaka. Fast jag inte visste vägen ville jag hjälpa dig, eftersom du hade hjälpt mig.”

”Men nu har du ju inte hjälpt mig. Jag står i en skog av brännässlor som är lika höga som mig själv och jag vet fortfarande inte var jag är någonstans.”

”Men vad skulle jag ha gjort då? Jag ville ju hjälpa dig.”

### **Vad skulle Fiona ha gjort?**

*Sök upp kapitlets plats på er karta för att veta vart ni ska läsa vidare.*

### **Frågor**

Händer det att du hittar på något istället för att erkänna att du inte vet?

Finns det tillfällen då det är rätt att vilseleda någon annan?

Finns det ”vita lögnar”?

Vad ska man göra om man vill hjälpa en person, men inte vet hur?

## **Kapitel 34**

Tankarna snurrar för fullt inne i Jens huvud.

Nej, jag är inget bönesvar. Det borde jag väl ha känt i så fall. Gud frågar väl först innan han använder någon. Och varför skulle han använda mig, en helt vanlig kille. Jag kanske inte ville hjälpa till. Utnyttjar Gud mig mot min vilja bara för att jag behövde gå på dass. Men jag ville hjälpa. Det var jag som bestämde mig för att hjälpa till, inte Gud. Vad gjorde Gud då? Gjorde han mig nödig så att behövde gå till bajamajan? Men jag blev nödig innan Fiona bad om hjälp. Kan man få bönesvar innan man har bett om hjälp?

”Kan du svara då!” säger Fiona men en lätt irriterad röst.

Jens upptäcker att hans tankar gjort att han missat helt vad Fiona frågat.

### **Vad ska Jens göra?**

A. Erkänna att han inte lyssnade.

B. Låtsas att han hört frågan och ge ett svar på frågan han inte hört.

### **Frågor**

Har Gud använt dig som bönesvar någon gång?

Kan Gud använda mig utan att jag gett min tillåtelse?

Kan antalet gånger jag får vara ett bönesvar hänga ihop med antalet gånger jag får ett bönesvar?

Tror ni jag känner om Gud verkar i mig?

Hur är en god lyssnare?

## **Kapitel 35**

”Fiona, vänta!” ropar Jens.

Fiona vänder och kommer tillbaka till honom. Vem var denna Fiona? Jens blir inte klok på detta. Hon såg inte ut som en scout direkt. Hon hade i alla fall ingen scoutskjorta på sig som Jens hade.

”Vad vill du?” frågar Fiona.

”Eh, jag vet inte riktigt hur jag ska gå för att komma tillbaka till mitt projekt. Kan du hjälpa mig?”

”Så klart jag kan. Kom, följ med mig.” svarar Fiona och börjar gå.

Jens följer efter Fiona.

De hinner inte långt innan Fiona utbrister ”Titta, 4:e april!” och böjer sig ner och plockar upp någonting.

Jens förstår inte vad Fiona menar. 4:e april kan väl inte ligga på marken.

### **Vad ska Jens göra?**

A. Strunta i vad Fiona gör.

B. Fråga vad Fiona gör.

### **Frågor**

Umgås du mest med vänner som är lika eller olika dig?

Har du gått vilse någon gång?

Kan man se att någon är scout på dess sätt att vara?

När är det lätt/svårt att be om hjälp?

## **Kapitel 36**

”Ja, det gör jag. Titta vad jag hittade idag.” säger Jens och visar sin papperslapp med texten ”En scout...”

”Wow! Det är ju ett jättebra skröp. Det är ju som en del av ett hemligt meddelande. En skattkarta. Vad tror du det betyder?”

”Jag tror att det är början på scoutlagen.

”Ja, såklart. Det var därför du rabblade den inne på bajamajan. Ska vi försöka att hitta resten av delarna. Nej förresten, du skulle ju tillbaka till ditt projekt. Eller hur?” säger Fiona.

### **Hur ska Jens göra?**

A. Ja, jag borde gå tillbaka till projektet.

B. Nej, jag struntar i projektet. Skattjakten låter mycket roligare.

### **Frågor**

Slänger du skröp i naturen någon gång?

Gör du något för att göra vår värld bättre?

Är du en som slänger och köper nytt eller återanvänder det du har?”

Vad är det som gjort att du börjat plocka skröp?

## **Kapitel 37**

”Jag vet inte, ibland kanske. Gör du?” säger Jens.

”Jag vill berätta en sak för dig. Kan du lova att inte berätta den för någon?” säger Fiona.

### **Vad ska Jens svara?**

A. Ja, du kan lita på mig.

B. Nej, jag kommer aldrig kunna hålla det löftet.

### **Frågor**

Vad är det som gör att du tror på Gud ibland?

Är det lätt/svårt att prata om sin tro?

Är det viktigt att dela sin tro med andra, motivera?

Behöver man vara säker på om man tror eller inte?

Vad skulle ske för att du skulle börja tro på Gud fullt ut?

Vilken typ av människor är det som tror på Gud?

Upplever du att du respekteras för den tro du har?

## Kapitel 38

”Jag ska försöka hjälpa dig ut. Vad är problemet?”

”Det spelar ingen roll om dörren är låst eller upplåst, jag får inte upp den ändå. Kan du se om dörren sitter fast någonstans.”

Jens tittar på dörren och i dörrspringan vid ena gångjärnet har det fastnat en barkbit. Kanske var det den som gjorde att dörren inte öppnades. Jens försökte ta bort barkbiten, men den satt fast.

”Kan du försöka dra dörren inåt, så ska jag försöka ta bort en barkbit.” säger Jens.

Personen där inne drar dörren inåt och Jens får loss barkbiten. Men dörren går inte få upp i alla fall.

”Om vi försöker båda två.” säger rösten på insidan. ”Jag trycker på och du försöker dra upp dörren”.

De båda tar i allt vad de kan. Först händer ingenting. Men sedan händer allting på en gång. Dörren flyger upp. Jens faller baklänges och ut ur Bajamajan kastar sig ett stort lejon och sätter sig på Jens.

Ett lejon. Det är i alla fall Jens första bild av vad det är som anfaller honom.

Lejonet visar sig strax vara en tjej, kanske något år äldre än Jens. Åtminstone är hon lite större än honom. Hon har ett stort yvigt rött hår som rör sig som en stor lejonman. Mitt i manen ser Jens två pigga ögon som en gång var hårt sminkade. Nu var maskaran utsmetad i halva ansiktet. Hon bär en grå huvtröja och ett par säckiga jeans.

”Tack!” säger flickan samtidigt som hon reser sig upp och hjälper Jens på fötter igen. ”Jag heter Fiona, vi kanske ses någon gång!” Sedan börjar hon gå bort från bajamajorna och en omtumlad Jens.

### Vad ska Jens göra?

- A. Gå tillbaka till sitt projekt.
- B. Ropa tillbaka Fiona.

### Frågor

Vad är det första en person lägger märke till hos dig?

Är du noga med att göra ett bra första intryck?



## Kapitel 39

"Förlåt" säger Fiona och ser gråtfärdig ut. Men sen skiner hon upp och ser riktigt glad ut.

"En scout möter svårigheter med glatt humör, det här är en riktig svårighet." säger hon glatt.

Jens kan hålla med om svårigheten, men delar inte riktigt Fionas glädje.

"Hur ska vi ta oss härifrån?" frågar han.

"Jag vet inte." svarar hon glatt. "Men om du ställer dig på alla fyra, så kan jag kliva upp på din rygg och se mig omkring."

"Nej, du är tyngre än mig. Jag kliver upp på din rygg." säger Jens.

"Okej" säger Fiona och kastar sig ner på alla fyra.

Jens kliver upp på Fionas rygg och ser sig omkring. Det är verkligen en tät skog av brännässlor runt om dem. Förutom den lilla smala stig de kommit in på är det nässlor överallt. Men i en riktning ser det ut som om nässlorna tar slut en dryg meter bort. Det är samma riktning där nässlorna är som längst och tätast. Jens kliver ner och rapporterar till Fiona.

"Jag har en idé" säger Fiona.

### Hur ska Jens göra?

- A. Jens litar på Fiona och vill testa hennes idé.
- B. Jens litar inte på Fiona och hennes idéer, vill komma på något eget.

### Frågor

Vad krävs för att man ska lita på någon?

Hur bygger man upp ett förtroende?

Hur raserar man ett förtroende?

Är det någon skillnad på "förtroende" och "tillit"? .

## **Kapitel 40**

”Det låter väldigt kul med skattjakten. Men jag måste ta mig tillbaka till projektet. De börjar nog undra var jag håller hur någonstans.” säger Jens.

”Du har rätt. Men vi kan ju vara på skattjakt samtidigt som vi går tillbaka. Kom så går vi.” säger Fiona och börjar med bestämda steg gå mot en skogsdunge.

Jens minns inte att han passerade någon skogsdunge på väg till bajamajan. Men å andra sidan minns han inte med säkerhet något annat heller. Dungen består av en del träd, men framför allt finns där massor av brännässlor. I början stod de rätt så glest, men ju längre in de kom desto tätare och högre blev nässlorna. Nu kunde de inte längre gå jämte varandra utan fick gå på led och hålla ihop armarna för att inte bli brända. Nu var Jens säker på att han inte gått denna väg tidigare.

### **Vad ska Jens göra?**

A. Fråga Fiona om hon verkligen är säker på vägen.

B. Lita på att Fiona vet vägen.

### **Frågor**

Det finns saker du vill göra. Det finns saker du borde göra. Vad gör du?

Vem är det som vill att du gör de saker du borde göra, du själv eller någon annan?

Vem litar du mest på, dig själv eller andra?

## **Kapitel 41**

Jens ser sig om efter någon att fråga. Lägerområdet är nästan lika öde nu som det var på väg till bajamajan. Den enda Jens ser, är Fiona som är på väg bort från honom.

”Fiona, vänta!” ropar Jens.

Fiona vänder och kommer tillbaka till honom. ”Vad vill du?” frågar Fiona.

”Eh, jag vet inte riktigt hur jag ska gå för att komma tillbaka till mitt projekt. Kan du hjälpa mig?”

”Så klart jag kan. Kom, följ med mig.” svarar Fiona och börjar gå.

Jens följer efter Fiona.

De hinner inte långt innan Fiona utbrister ”Titta, 4:e april!” och böjer sig ner och plockar upp någonting.

Jens förstår inte vad Fiona menar. 4:e april kan väl inte ligga på marken.

### **Vad ska Jens göra?**

A. Strunta i vad Fiona gör.

B. Fråga vad Fiona gör.

### **Frågor**

Har du gått vilse någon gång?

Har du bra lokalsinne, eller vilket är ditt bästa sinne?

Vill du ha kontroll över ditt liv eller lägger du gärna besluten i andras händer?

